



De droom van Peter (53)

“Werken als glazenwasser werd lichamelijk te zwaar.
Nu werk ik in een magazijn.
Ik mis wel een beetje de vrijheid.
Ik denk nu na over het starten van een eigen transportbedrijf.
Ik geloof dat ik dat kan, maar ik wil eerst nog wat dingen leren.”

Jouw droom, jouw toekomst

Wat is jouw droom?
Weet jij al goed wat je kan?
En wat je wil in de toekomst?
Durf de volgende stap te zetten!
Ontdek wat je nog kunt leren.

Er zijn gratis cursussen
bij jou in de buurt!
Zet jij de eerste stap?

 0800 - 023 44 44
Of ga naar een Taalhuis in
jouw bibliotheek!



**Taal voor
het Leven**